

# Haaien in de nacht !

Dejà vu in Salalah



**Afgelopen winter maakte Bram Bokkers een korte vistrip naar het oliestaatje Oman, een betoverende bestemming die niet alleen steeds meer toeristen begint te trekken, maar in toenemende mate ook sportvissers. En dat is niet voor niets, want Bram beschrijft Oman als 'Het land van 1001 sportvismogelijkheden'...**

Het was maart 2002 en daar stonden Harm Nuis en Bert Goeree als eerste Nederlandse Omanpioniers op een warme avond op het strand

van Salalah in zuidelijk Oman. Na een lange en succesvolle bootvisdag konden ze er nog geen genoeg van krijgen en het tweetal besloot in de late

avond vanaf het strand nog even een hengeltje uit te werpen. Karperhengels werden opgetuigd en een fors stuk aas achter de branding gedeponeerd. Al snel kwam de aanbeet - of beter gezegd: de aanbeten.... Beide hengels werden gelijktijdig tegen het strand gesmakt en de verbouwereerde vissers moesten hard rennen om te voorkomen dat de hengels de zee wer-

den in gesleurd. Het onherroepelijke gebeurde echter: de dunne vislijnen waren niet berekend op dit onhoudbare brok geweld. Verslagen blikken werden uitgewisseld; nee hè, niet weer zo'n "het was immens groot en ik kon het niet stoppen" verhaal! Bijna zes jaar later sta in met Bert op vrijwel dezelfde plek en kijk uit over de Indische oceaan. Helaas is

Harm alweer geruime tijd geleden overleden en mag hij deze herkansing niet meemaken. Maar stilletjes is hij er ergens toch bij...

## TOERISTISCH OMAN

Met in het achterhoofd de wetenschap dat ook olievoorraden niet onuitputtelijk zijn, opende Sultan Qaboos Bin Said enige jaren terug de deuren van zijn land voor buitenlandse toeristen. Vanaf dit moment werd pas duidelijk welke rijkdommen er nog méér in deze oliestaat te vinden zijn. Toverachtige landschappen met woestijnen, ruige bergketens, hoge kliffen en oases, omzoomd door een azuurblauwe zee, ongerepte stranden en een veelzijdige onderwater wereld geven dit Sultanaat een geheel eigen gezicht. Dit alles gezegend met een warm klimaat.

Kortom: Salaam Aleikum in het land van 1001 nacht!

Na een korte tussenstop in Koeweit landen we in Muscat, de hoofdstad van Oman. De bagage ligt gelukkig snel op de band en dan kan ons Omaans avontuur echt gaan beginnen. Al snel doen we de eerste indrukken op. Tientallen mannen in traditionele Arabische kledij trekken onze aandacht, vrijwel iedereen is op een kleine variatie na het zelfde gekleed. Mensen schudden elkaar vriendelijk de hand en maken een beleefde en nette indruk. Opvallend is dat het aantal vrouwen op één hand te tellen is. De straat is voor de mannen; de dames houden zich veelal binnenshuis op. Het vliegveld en de omgeving zien er

erg sjiek uit Wanneer we buiten op ons vervoer wachten, rijden de dikste 4-WD's ons voorbij. Het wordt snel duidelijk dat de algemene levensstandaard in Muscat erg hoog ligt.

## SARDINES+DOLFIJN=TONIJN

We worden opgewacht door Clara, onze gastvrouw van deze trip. Clara en haar man Tony beheren een sportvisbedrijf in Muscat en daarnaast opereren ze met een sportvisboot in de haven van Salalah, meer in het zuiden. Op onze eerste dag in Oman zouden wij een poging doen om tonijn te vissen vanuit Muscat. Na een korte nachtrust gaan we de volgende morgen naar één van de visboten, waar onze kapitein al druk bezig is om de boot visklaar te maken. Eenmaal buiten de haven zijn we al heel snel omgeven door grote scholen spinnerdolfijnen. Soms komen ze met tientallen gelijktijdig het water om er vervolgens weer sierlijk in te duiken. Lange tijd waren ze verdwenen; een groep orka's terroriseerde enige tijd de kust voor Muscat. Nu de orka's kennelijk zijn weggetrokken, is de rust weergekeerd en gaat alles weer als van oud. Een mooi traditioneel spektakel speelt zich af; tientallen lokale vissers varen snel voorbij de scholen dolfijnen om vervolgens hun bootje in de zwemroute stil te leggen en te gaan vissen. Het hoofddoel is de geelvintonijn die zich veelal onder de dolfijnen bevindt. De scholen met

Een nog totaal ongerepte kust.





Waar de 1001 Nacht en de moderne wereld elkaar ontmoeten.

sardines zijn echter laat dit jaar en daarmee laten ook de grote tonijnen langer op zich wachten. We vangen deze bootvisdag slechts enkele barracuda's en zetten onze trip voort ruim 1000 kilometer verder naar het zuiden... Salalah wacht op ons, de eindbestemming van onze reis.

**SLECHT WEER OP KOMST**

In Salalah aangekomen verraden honderden hevig zwaaiende kokospalmen al een stevige bries; er is storm op komst! Dit is hier erg ongebruikelijk in deze tijd van het jaar, maar ja, uitsluiten kun je het nooit. Ook in deze tropische omge-

Daaronder zou tonijn moeten zwemmen.



ving kan het weer wel eens tegen vallen. De omgeving in Salalah, de tweede stad van Oman, doet soberder aan dan Muscat. Muscat had misschien nog iets weg van een klein Dubai, hier is het meer traditioneel. De huizen bestaan uit wit of grijs beton en overal ligt zand en stenen. Aan grote kuddes kamelen ombreekt het ook niet. Bootvissen zit er nu niet in en overdag gaan we met kunstaas vissen op zoveel mogelijk verschillende locaties, o.a. in de havens van Salalah, vanaf stranden en bij rotspartijen. Op deze manier willen we in de korte tijd zoveel mogelijk ervaring op doen en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hier vanaf de kant te vissen. Mede gedwongen door de weersomstandigheden besluiten we te beginnen in het havengebied, waar we het minste last hebben van de harde wind.

Het vervaarlijke gebit van een degenvis.



**VAN ALLES MET TANDJES**

Eenmaal ter plekke vinden we een mooie pier, die ook bij de lokale handlijnvissers een populaire stek schijnt te zijn. Zij vissen met een handlijntje, de haak voorzien van een stukje vis. Binnen tien minuten zien we ze enkele vissen vangen. Nu is het onze beurt. Onder grote belangstelling van de locals duurt het niet lang of onze pluggen raken het wateroppervlak. Een 40-60 grams spinhengel, een goede molen gevuld met 20 lb Dyneema en een fluorocarbon onderlijn van 50/100 moeten het gaan doen. Al na enkele slagen dient de eerste beuk zich aan. Na een aantal krachtige uithalen geeft de vis zich over en komt er een zilverachtige vis met een vervaarlijke uitzienend gebit het water uit. Het is een degenvis, een vissoort die hier in groten aantallen blijkt voor te komen. Voorzichtig onthaak ik hem en werp mijn plug weer in. Binnen een aantal uurtjes vangen we diverse vissoorten, allemaal voorzien van een prachtig gebit. Degenvis, wolfsharing, makreelachtigen, hagedisvis en kleine Trevally vergrijpen zich aan ons kunstaas. De meegebrachte pluggen, lepels en pilkertjes doen het hier blijkbaar erg goed. Het hoofd menu gaat echter net aan onze neus voorbij, wanneer buiten werpbereik tientallen hardertjes nerveus alle kanten beginnen uit te waaieren en een grote groep Giant Trevally's –de bekende GT's- het wateroppervlak laat exploderen. Alles wat er in hun gezichtsveld komt wordt verorberd. Een aantal hardertjes probeert vergeefs

**WEETJES OVER OMAN**

Het emiraat Oman is gelegen in het oostelijke deel van het Arabisch schiereiland. Inmiddels heeft het land zich opengesteld voor buitenlandse toeristen. Oman heeft een open politiek die vergelijkbaar is met die van Dubai en de bevolking is uiterst vriendelijk. De hoofdstad Muscat is niet alleen de kleinste, maar ook één van de mooiste hoofdsteden ter wereld. Het land is met 309.500 km2 ongeveer 8 x zo groot als Nederland en telt ruim 2,3 miljoen inwoners. Oman kent drie klimaatsoorten: een woestijnklimaat, een subtropisch klimaat langs de kust en een tropisch klimaat in het zuiden (Salalah). In Salalah (Dhofar) duurt de jaarlijkse moesson van juni tot oktober. De officiële taal in Oman is Arabisch. De Islam is het officiële geloof, maar andere geloven worden toegestaan. De munteenheid, de Rial Omani (RO) bestaat uit 1.000 baizas en is omgerekend ca. €2,15 waard. Personen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit dienen te beschikken over een paspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is. Bij aankomst kan eenvoudig een visum worden verkregen, de kosten daarvan bedragen ca. €13,-. Moslims mogen zoals bekend geen alcohol drinken en alcohol komt in het straatbeeld dan ook niet voor. In Salalah kan slechts in de bars van enkele hotels alcohol worden gebruikt en in sportvisvilla Bait Azraq bevindt zich een eigen bar, waar bier en wijn worden geschonken. Niet-gelovigen mogen per persoon maximaal 2 liter sterke drank invoeren.

weg te komen, maar de trevally's kennen geen genade. Zo snel als ze kwamen, zijn ze ook weer verdwenen. Wij hebben deze boot gemist! Ik tuig een zware hengel op in de hoop dat het spektakel zich zal herhalen. Deze stek doen we later deze trip nog een aantal keer aan en vangen er elke keer weer wat nieuwe vissoorten bij. De GT's laten zich op werpafstand echter niet meer zien en zijn ons nu te slim af. Eens zullen onze kansen keren.



**ANDERE MOGELIJKHEDEN....**

Een strandje tientallen kilometers verderop zorgt weer voor nieuwe verrassingen. De ligging is ideaal, tussen twee hoge kliffen en aan de monding van een wadi, een langgerekte ondiepe kreek. Bij afgaand water zorgt het water uit de wadi voor een mooie stroom die in zee uitkomt. Tientallen duikende vogels verraden een groot voedselaanbod. Het schijnt dat in deze wadi garnalen hun eitjes afzetten die vervolgens hier in zee belanden. Alle ingrediënten voor een echte hotspot. Er staat een hevige branding en forse golven rollen ver het strand op. In de heldere lichtgroene rollers zien we regelmatig scholennis door de branding zwemmen. Sommige laten zich mee voeren, andere schieten er dwars doorheen als echte surfers. Hier gaan we aan de slag met een garnaal als aas. Snel weten we enkele grootgeklepte pompano's kleine jacks en enkele permits te vangen. Vooral deze laatste zijn ongelofelijk sterk op onze lichte spinhengels, zelfs op zeer ondiep water. De Giant Trevally die hier ook zeker moeten voorkomen laten zich niet zien. Er moet natuurlijk ook nog wat te wensen overblijven natuurlijk!

**DE VISMARKT**

Een goede plek om je te oriënteren op de visstand van een onbekende locatie is de lokale vismarkt. Voor zover we dat zelf nog niet doorhadden, werd ons hier andermaal duidelijk hoe

rijk aan soorten de zee bij Oman is. Grote amberjacks, Giant Trevally's, mulloay, kingfish, diverse tonijnen en roggen trekken onmiddellijk onze aandacht. Mannen met grote tulbanden zwaaien met grote messen en ontdoen de vis vakkundig van vel en graten. Trots tonen ze de gevangen vis, hopende hiermee hun dagelijks kostje te kunnen verdienen. De kustlijn van Oman bestaat uit zo'n 1.500 strekkende kilometers. Slecht twee bedrijven zijn hier gericht bezig met de sportvisserij. Verder wordt er alleen gevestigd door lokale bevolking en dan nog voornamelijk met handlijnen. Er is dus amper enige visserijdruk en de visstand is mede daardoor gezond en veelzijdig. Het 'blue water'

Permit in de monding van een wadi.

Op de lokale vismarkt kun je zien wat er zoal rondzwemt...





*Lekker rommelen met kunstaas; dit keer greep een wolfsharing de popper.*

van de Indische oceaan voor Salalah staat bovendien bekend vanwege een gezond bestand aan zeilvis en geelvintonijn. Maagdelijke visbestemmingen bestaan dus nog degelijk.

**STRANDVISSEN**

We kopen een aantal verse tonijntjes die we willen gebruiken voor de strandvisserij. We zijn van plan om ons geluk in de avondschemering te beproeven. Uitgerust met een 150 - 400 grams hengel met een lengte van 330 cm en een forse molen voorzien van 350 meter 50 lb Dyneema begeben we ons naar het strand. Het is al donker wanneer we aankomen en de vloed komt er al lekker in. Over anderhalf uur is het water op zijn hoogst en daarmee is het nu een goed moment om de stukken filet te laten zwemmen. Onze onderlijn bestaat uit

1,3 mm fluorocarbon en is voorzien van een cirkelhaak 8/0 en 150 gram lood. De aanbeten laten ook hier niet lang op zich wachten. Een kleine krachtige tik op mijn top, opgevolgd door een totaal krom lopende hengel jaagt de adrenaline door m'n bloed. Snel wordt de haak gezet en een klein haaitje van rond de 80 cm wordt binnengedraaid. Deze avond zouden we er nog acht bijvangen.

**DÉJÀ VU**

Bert stelde voor naar het strand te gaan waar hij indertijd gevist had. Het is daar sneller diep en er moest een rif in de buurt liggen. Zo gezegd, zo gedaan. Vol goede moed werpen we deze avond ons verse aas weer in de Indische oceaan. Door de harde wind blijken echt verre werpen echter niet mogelijk. We lopen zo ver mogelijk het water in om ons aas zo dicht mogelijk tegen het rif te kunnen aanbieden. Bert gelooft er heilig in en al snel staat zijn hengel in de steun. Wanneer ik nog tot mijn middel in het water sta om mijn aas weg te zetten, hoor ik Bert al roepen. Al binnen twee minuten verraadt een zwaar krommende hengel dat het nu blijkbaar om een grotere vissoort gaat. Na een tiental minuten drillen verschijnt er een prachtige ombervis van rond de meter in de branding. Onze nieuwe stek heeft duidelijk andere bezoekers in petto.

Nog voordat de fotosessie is voltooid, horen we plotseling rumoer achter



*Eerst trok deze fraaie ombervis de hengel krom.*

ons. De andere hengel is finaal uit de steun getrokken en terwijl de spoel snoeihard afloopt, trekt de achterkant van de hengel al een fraai spoor richting de Indische Oceaan. Bert heeft onmiddellijk een déjà vu en moet denken aan zijn avonturen uit 2002. Zullen we er dan nu eindelijk wel achter komen wat er toen zich onder het wateroppervlak moet hebben afgespeeld?

De hengel wordt uit het zand gegrast en direct volgt een grote constante kracht waarmee snel en heel veel lijn van de spoel wordt af getrokken. Angstvallig kijk ik naar de spoel. Bert die driftig zijn best doet, weet beetje bij beetje weer lijn terug te winnen, doch deze metertjes verdwijnen in luttele seconden ook zo weer van zijn spoel. Uiteindelijk komt na een spannend half uur de vis toch vlakbij het strand. In het schijnsel van mijn hoofdlamp duiken plotseling drie grote vinnen op, die nog krachtig door het water snijden. Direct na het zien van mijn hoofdlampje geeft de vis echter een paar grote klappen en verdwijnt wederom in de duisternis. Een haaitje hadden we wel verwacht, maar dit leek regelrecht een scène uit de film Jaws!

*Kleine haaitjes vanaf de kant.*





*Als je grote vis verwacht, moet je niet zuinig doen met aas...*

Grote haaien hadden we niet gezien op de vismarkt, noch hadden er iets over gehoord. Dat er nu een tje aan de andere kant van de lijn zwemt, is dus wat je noemt een zeer aangename verrassing! Na wederom een goed half uur wordt de vis duidelijk moe en ik besluit het water in te lopen om de haai bij zijn staart te pakken. Na een paar pogingen slaag ik hier in en sleep ik de reusachtige vis het strand op.

Het blijkt een sikkelvijn citroenhaai van ruim twee meter lang en we schatten hem op zo'n 80 kg. Proestend en steunend worstelt Bert met de vis om hem zo goed moge-

lijk voor de camera te tonen. Hierna slepen we de vis weer terug naar de branding, waarna hij snel weer het ruime sop kiest.

We vissen nog twee uur door en krijgen nog vier haaienaanbeten, waarvan we er twee weten te verzilveren. Het zijn weer schitterende, grote en vooral ook sterke vissen, deze tiptailhaaien van omstreeks de 1,5 meter lang.

### PUNTJE VAN DE IJSBERG

De volgende dag gaan we terug naar deze stek en nu zijn we op en top voorbereid. Dikke stalen onderlijnen, nieuwe scherpe haken, en verse grote stukken tonijnfilet. Ook hebben we stukken vis en visafval meegebracht om een rubby dubby te maken. De verwachtingen zijn vanzelfsprekend hoog gespannen. We worden dan ook op onze wenken bediend, want nog binnen het half uur gaat de eerste spoel al lopen. We hebben de slip nu wel wat losser gezet en hebben dus alle tijd om de hengel uit de steun te pakken. Het is een schitterend moment wan-



*Bram met een tiptail van rond de 150 cm.*

neer spontaan je spoel lijn begint te geven onder een luid geratel midden in de nacht op een muisstil strand ergens in het Midden Oosten. Dit voldoet aan alle sportvissers wensen. We weten deze avond nog vier fraaie haaien te vangen en daarbij verspelen er ook nog een enkele. Ons is in ieder geval wel duidelijk dat er hier nog grotere vissen moeten rondzwemmen!

De volgende dag vertrekken we naar huis en zit het onverwachte haaienavontuur erop. Het was een trip vol verrassingen en duidelijk is dat er in dit schitterende land nog een hoop te ontdekken valt. Wat wij tijdens onze korte trip hebben meegemaakt, is duidelijk nog maar het puntje van de ijsberg. Ik zou de benaming 'Het land van 1001 nacht' dan ook willen omdopen tot 'Het land van 1001 sportvismogelijkheden'.

*Twee meter citroenhaai vanuit de branding.*

**Bram Bokkers**



### NADERE INFORMATIE

Tight Lines Visreizen organiseert bij voldoende interesse op 1 en 8 november 2008 één of twee volledig georganiseerde exclusieve strandvistrisps. Met assistentie van een chauffeur/visgids wordt daarbij o.a. gevist op de in dit artikel beschreven stekken.

Ook voor verder informatie over visreizen naar Oman, kunt u contact opnemen met Tight Lines Visreizen, tel. (00-31) (0180) 434788, e-mail: [info@tightlines.nl](mailto:info@tightlines.nl) website: [www.tightlines.nl](http://www.tightlines.nl)

Voor algemene vragen over Oman kunt u contact nemen met het Omaans Verkeersburo, tel. (00-31) (0182) 526959, website: [www.visitoman.nl](http://www.visitoman.nl)