

# Ray day - Ray day!



*Jan van Genten, sterntjes en grote mantelmeeuwen storten zich in het kraakheldere water, de lucht is vergeven van een kakofonie aan hun opgewonden gekrijs. Kleine vis verraadt de aanwezigheid van scholen makreel, die op hun beurt jagen op de naar het wateroppervlak vluchtende paniekerige sprot, waar de vogels volop hun voordeel uithalen.*

*Snel laat ik mijn zilverkleurige shad door de makrelenlaag zakken. Met een zelfverzekerde ruk kromt mijn hengel en de forse pollak probeert met grote krachtinspanning aan het kunstaaasje te ontkomen. Even later poseert hij echter toch voor de camera. Dingle Bay wemelt als vanouds van de vis.*

Een zich langzaam van ons verwijderende zwerm meeuwen geeft in de verte aan dat de drie sportvisboten van Mary en Michael richting de thuishaven Dingle varen. Deze week zijn Bert en ik een week bij deze gastvrije leren te gast. Wanneer ook wij in de haven aankomen, vallen mij direct de grove pollakken bij hen aan boord op. De schipper vertelt trots dat dit dergelijke aantallen pollakken van formaat hier beslist geen uitzonderingen zijn. De baai van Dingle schijnt rijk te zijn aan een goed pollakkenbestand; daar zullen ook wij later in de week nog wel achterkomen. Leuk en ontspannen vissen in een echte Ierse omgeving met Ierse gastvrijheid, een gevarieerde visserij en een keur aan pubs om 's avonds de dag nog eens uitgebreid te bespreken, dat was ons doel. Het typisch Ierse havenplaatsje plaatsje Dingle, in het zuidwesten van Ierland gelegen in de provincie Kerry, leek ons hiervoor de uitgelezen stek.

## SLUWE TOPE

Ons eerste doel is het vangen van een tope, oftewel een ruwe haai. Een snelle, krachtige roofvissoort, die hier in het relatief ondiepe water van de zandige baai in grote aantallen voorkomt. Het tij en de weersomstandigheden laten het vandaag toe om de haaien gericht te bevissen. We beginnen met het vangen van ons aas, verse makreel. Net buiten de haven laten we de verenpaternoster zakken en voordat we het weten zijn alle haken al gegrepen. Al snel beschikken we over genoeg aas en koersen we naar onze stek voor vandaag. Alken,

zeezoeten en papegaauiduikers zijn ruim aanwezig en vliegen alle kanten op wanneer we ze passeren. De hoge kliffen die Dingle Bay omzomen, bieden een perfect onderkomen voor deze vogels. Onderweg zien we plotseling tientallen forse vissen uit het water springen. Wij komen er niet uit wat dat zouden moeten zijn, maar volgens Mike Hennessy van het Fisheries Board ging het hier vrijwel zeker om jonge albacore, ofwel witte tonijn, die zich ook steeds vaker in de baai laat zien.

We varen richting de zandbanken nabij Castlemaine, waar een nauwe doorgang het einde van de baai vormt. Zo'n trechter waar het opkomend en afgaand water doorheen worden geperst, vormt de ideale plek voor ruwe haai. Die vindt daar volop prooidieren als krabben en kleine vis, die door de harde stroming uit balans worden gebracht. Bij aankomst zit de stroming er al goed in en na de positie bepaald te hebben, laat de schipper het anker zakken. Om ons aas dicht tegen de bodem te kunnen aanbieden (en houden!) moeten we een stuk lood van 400 gram monteren. Een dunne stalen onderlijn van zo'n twee meter lengte wordt voorzien van een 8/0 haak en de reel van onze 30lb boothengels hebben we volgespoeld met 50/00 nylon. We laten ons aas in de tien meter diepe stroomgeul zakken. In een uienet worden in stukken gesneden makreel overboord gehangen, die nu fungeert als rubby dubby. Dit geurspoor zal de ruwe haai naar ons aas moeten lokken; door de harde stroming zal deze ver reiken en onze kans op een aanbeet vergroten.

De eerste aanbeet volgt al snel. Een forse stekelrog komt aan boord, gevolgd door een mooie kathaai oftewel bull huss. De bodem bestaat hier voornamelijk uit zand en diverse soorten roggen en bodem bewonende haaitjes hebben een duidelijke voorkeur voor deze voedselgrond. En die variatie aan vissoorten op een stek als deze houdt het voor ons zeker spannend. De volgende aanbeet begint met enkele korte tikken, gevolgd door een lange run. Dit moet haast een ruwe haai zijn. Bekend is dat ze eerst het aas oppakken, om er vervolgens hard stroomafwaarts mee weg te zwemmen. Op een gegeven moment stopt de tope om het aas te keren en het vervolgens te slikken. Dit is in de meeste gevallen ook het moment om de haak te zetten. Ik wacht op dit moment, maar deze vis heeft zich blijkbaar voorgenomen helemaal niet te stoppen. Uiteindelijk besluit ik toch de haak te zetten en een hevig krommende hengel wijst erop dat de haak goed

*Krijgsende vogels wijzen de weg.*





De klassieke Ierse visboot die ons naar de stekken bracht.

In Dingle Bay zijn diverse kleine haaiensoorten te vinden, waaronder kathaai (links) en doornhaai (rechts).

nog een doornhaai, een prachtige vis met een fotogenieke kop. Even later gaat hij weer netjes het zoute water in. Wat de ruwe haai betreft zijn de goden ons vandaag niet goed gezind. Ze waren ons te slim af, maar we hebben er even aan mogen ruiken. Dat ze er volop zitten is een feit en we besluiten het later in de week nog een keer te proberen.

**RAY DAY - RAY DAY**

De volgende dag blijkt het weer echter totaal omgeslagen. Hoge golven met witte koppen rollen buiten de haven en het is duidelijk geen weer om het ruime sop te kiezen. De schipper stelt voor om desondanks maar een aantal makrelen proberen te vangen en het dan maar te proberen in de monding van de haven. Door de steile kliffen hebben we hier nog enige beschutting en valt er goed te vissen. Volgens de schipper bevindt zich hier de nodige rog en mogen we ook platvis en haaitjes verwachten. En prima alternatief voor een anders verloren dag.

Een lichtere (20 lb) hengel wordt opgetuigd en voorzien van 125 gram lood, gecombineerd met een fluorocarbon onderlijn van één meter 70/00. Een smal stuk makreelfilet wappert al snel op de zandbodem. De timing is perfect; de stroming van het opkomende water stuwt door de smalle havenmonding en activeert de rogen. We hoeven dan ook niet lang te



Gek eigenlijk, dat er door sportvissers zo weinig gericht op deze leuke vissoort wordt gevist!

wachten tot de eerst rog zich meldt. Mooie tikken op de top wekken mijn aandacht tot een forse wegloper volgt. Na een leuke dril (de stroming en het grote platte lijf van de rog zorgen voor veel weerstand) verschijnt een mooie stekelrog aan de oppervlakte. Uitkijkend voor zijn krachtige bek en de stekels op zijn rondzwiepende staart wordt de vis onthaakt en teruggezet. Doorgaans wordt er weinig gericht op rog gevist. Eigenlijk best vreemd, want de aanbeten en de dril doen voor geen andere vis onder en ze kunnen ook nog eens de nodige kilootjes zwaar worden.

Ook Fungie, de wilde dolfin die al vijftientig jaar in de haven van Dingle huist, laat zich geregeld zien. Hij blijkt niet alleen en heeft twee vriendinnetjes bij zich. Een mooie gelegenheid om een paar foto's te maken van deze prachtige dieren. De vangsten gaan gestaag door en aan het eind van de dag staat de stekelrog teller op achtentwintig stuks, met als toegift enkele mooie schollen en doggies. Al met al een geslaagde dag en ondanks de harde wind hebben we uiteindelijk geen vis-tijd verloren.

**DRIFTEN**

Gelukkig blijkt het weer inmiddels aardig opgeklaard. Ook dat is Ierland; zo regent het dat het giet, zo valt de wind weg en schijnt er een heerlijk zonnetje. Paul, onze blijkbaar altijd goedgemutste schipper voor vandaag, besluit richting open zee te varen om te gaan vissen nabij de Blasket eilanden. Het plan is om in de ochtend wat te gaan driften, om het vervolgens 's middags, wanneer het tij er goed in zit, voor anker te proberen op conger en leng. Paul geeft gas en we koersen richting open Atlantische Oceaan. Plotseling zien we vinnetje uit het water steken; het blijkt een maanvis te zijn en snel schiet ik een paar foto's. Deze dieren kunnen wel twee meter lang worden en laten zich in het wateroppervlak mee drijven. Hij vreemd gevormde dier heeft amper een staart en heel grote ogen. Eigenlijk is het een verschijning uit de warmere zeeën, maar niet zeldzaam kom je er hier één tegen. Dat zal in dit geval ook wel te maken hebben met de wind van de afgelopen dag. De reuzenhaai en de dwergvinvis die in deze omgeving ook voorkomen, kunnen we helaas niet ontdekken. Een aantal exemplaren huisden een paar weken voor de haven van Dingle, maar door de harde wind zijn ze nu vertrokken naar dieper water.

Zo'n maanvis is een bijzondere verschijning...



Wel zijn er in grote aantallen dolfinen aanwezig, die vlak onder de boot door zwemmen en met ons lijken te willen spelen.

Bij de beoogde driftstek aangekomen, laat de dieptemeter een talud zien dat van 40 naar 60 meter diepte afloopt, met een mooie oneven bodem en veel structuur. De schipper keert de boot op stroom en zet de motor in z'n stationair; wij laten ons aas zakken. Sommigen vissen met shads, anderen met stukken makreel of een verenpaternoster. Ook zagers voorzien van allerlei spinnerblaadjes en kralen worden ingezet op platvis en lipvis. De kans dat er op een rif als dit veel soorten vis aan boord komen, is erg groot. Juist die enorme variëteit aan vissoorten maakt de sportvisserij langs de Ierse Atlantische kust zo aantrekkelijk. De verenpaternosters worden tot op de bodem aangeboden en vervolgens rustig op en neerhalend weer omhoog gedraaid. Links en rechts melden de eerste pollakken, wijtingen, steenbolken, lipvissen en rode pennen zich al. Zeker op die veren is vrijwel elke vissoort hier te vangen. De hengel met zagers vangt verschillende soorten lipvissen en zelfs een rog. Het leuke van deze visserij is dat het goed kan op licht materiaal. Op de zwaardere hengels wordt gevist met een stuk makreel; leng en conger laten zich nog niet zien, maar dikke polakken laten deze kans ook niet liggen.

Als kunstaasvisser pur sang beleef ik de meeste sport aan een 70 grams spinhengel voorzien van een shad. Na de inworp laat ik het kunstaasje langzaam naar de bodem zakken, om het vervolgens zonder rukken langzaam naar boven te spinnen. Een aanbeet van een pollak verraad zich meestal door een paar kleine plukjes, gevolgd door een vastloper. De kunst is om bij het eerste geknabbel niet aan te slaan, wat mij persoonlijk soms niet meevalt, aangezien ik gewend ben op het zoete water te 'verticalen'. En als je op die wijze op snoekbaars vist, moet je nu juist bij de minste aanbeet reageren door de haak met een flinke



Fungie vertoont zijn beroemde kunsten.

tik te zetten. Na een tijdje heb ik het spelletje echter door. Ik beleef een prachtige visserij, die ik iedere sportvisser kan aanbevelen. Na een uurtje driften zijn we veel verschillende vissoorten rijker en besluiten we voor anker te gaan.

**LEUK EN LEERZAAM**

Eenmaal voor anker, plonzen halve makrelen en makreelflappers te water. Een makreelflapper, een hele makreel die is opengesneden en ontdaan van de ruggengraat en staart, is lekker groot, geeft veel olie en geurstof-

Da's nou mijn favoriete visserij!





Mackerelflappers voor groter wild.

fen af en trekt daardoor altijd de aandacht. Ook nu wordt de 30 lb boothengel weer ingezet, voorzien van een grote 8/0 haak en een dwarrellijn van 1mm dik fluorocarbon. Eerst blijft het angstig stil, maar wanneer de stroom toeneemt, volgen de aanbeten. De eerste lengen komen aan boord en het is wachten op de conger. Een conger doet er in de regel wat langer over om het aas goed in de bek te nemen en je kunt dus wat langer wachten met aanslaan. Een trucje om er achter te komen of je met een

conger te maken hebt, is om bij een eerste aanbeet langzaam je hengel enigszins te heffen. Op een bepaald moment voel je dat de vis het aas vast heeft en zich terugtrekt in zijn schuilplaats. Wanneer dit gebeurt, is congertijd aangebroken en krijg je te maken krijgen met deze grote zoutwaterpalingen.

Voor we het weten, staat het zonnetje al weer flink laag en is het tijd om terug naar de havens te varen. We hebben veel soorten vis gevangen en op vele verschillende manieren. Een leuke, leerzame dag dus.

De week gaat snel en voordat we het weten, zit ook de laatste visdag erop. Het is er niet meer van gekomen om nogmaals op ruwe haai te vissen, maar ook voor blauwe haai hadden we geen tijd meer, om maar niet te spreken van de zeeforel en zeebaars die hier ook in ruime aantallen voorkomen.

Op bestemming als deze heb je vaak meer vismogelijkheden dan tijd en zul je uiteindelijk dus keuzes moeten maken.

Na het vissen brengen we enkele uiterst gezellige uurtjes door in één van de meer dan 35 pubs die Dingle rijk is. Opvallend vond ik de bupwinkels, zoals ik ze maar heb gedoopt. Aan de éne zijde van een dergelijk etablissement bevindt zich de bar, terwijl aan de andere kant een scala aan artikelen wordt aangeboden, zoals levenswaren, fietsen, gereedschap, visonderlijnen en zelfs muizen vallen en rattengif! Je kunt daar dus 'gewoon' je boodschappen doen onder het genot van een biertje. Een reden te meer om de koelkast aan te vullen lijkt mij!

Later op de avond doen we ons 'weer' tegoed aan enkele vissoorten, maar nu in een fantastisch visrestaurant, waarna ons geslaagde bezoek aan Dingle wordt afgesloten met een zachte Ierse whiskey.

Wie zin heeft in een uiterst gevarieerde visserij, in combinatie met Ierse gastvrijheid en sfeer en dat tegen het onvergetelijke decor van misschien wel het mooiste gedeelte van Ierland, dan moet u zeker Dingle een keer aandoen. Daar gaat beslist geen spijt van krijgen.

**Bram Bokkers**

### BEKNOPTTE INFORMATIE

#### Dingle

Een toeristisch dorpje, met als grootste attractie Fungie, de inmiddels werkelijk wereldberoemde dolfin. Dingle beschikt over een enorme diversiteit aan restaurants en pubs. In die pubs wordt vaak live muziek gemaakt.

Mocht u een dagje over hebben, dan is het volgende zeker interessant:

- De Conor Pass, de hoogste bergpas van Ierland;
- Sleah Head drive;
- Het Keltische museum;
- Ocean World, het zeeaquarium.

#### Reis

U vliegt met Aer Lingus van Amsterdam naar Cork of (via Dublin) naar Kerry Airport. De transfer vanaf Cork naar Dingle duurt 2,5 uur, vanaf Kerry ca. 1 uur.

Voor het meenemen van hengelsportartikelen dient u op de luchthaven een toeslag te voldoen.

#### Accommodatie

In Dingle bevinden zich veel B&B Guesthouses.

Wij verbleven in het prima Marina Harbour Lodge, gelegen tegenover de ligplaats van de visboten.

#### Hengelsportartikelen

In de botenshop van Michael en Mary kunt u tevens beperkt hengelsportmateriaal aanschaffen. Het verdient echter aanbeveling e.e.a. zelf mee te nemen.

#### Voor meer informatie en boekingen:

**Tight Lines Visreizen**

Fazant 131

2986 CM Ridderkerk

tel. (00-31) (0)180-434788

e-mail: [info@tightlines.nl](mailto:info@tightlines.nl)

website: [www.tightlines.nl](http://www.tightlines.nl)

